

Lieve kinderen van de Zwemschool,

Vanuit het verre Spanje bereikte mij fantastisch nieuws, ik hoorde over jullie geweldige inzet bij de zwemschool van TSZ! Ik en mijn Pieten zijn zeer trots op de zwemkunsten die jullie allemaal tonen. Het is altijd weer een plezier om te horen hoe jullie met zoveel passie in het water spartelen en elke zwemslag verbeteren bij Zwemschool TSZ.

Ik heb vernomen dat jullie als waterratjes heel het jaar door flink jullie best doen en prachtige vorderingen maken in het zwembad. De Pieten en ik zijn onder de indruk van de vooruitgang die elk van jullie maakt. Of je nu net leert drijven, rugslag leert of al leert duiken, jullie inzet is prachtig! Dat verdient een applausje voor jullie zelf.

Zwemmen is niet alleen leuk, maar ook heel belangrijk voor jullie veiligheid en gezondheid. Als ik hoor dat jullie zo goed jullie best doen in het water, dan weet ik dat jullie nu al een beetje veiliger zijn bij water en dat brengt een grote glimlach op het gezicht van Sinterklaas.

Maar weet je wat de Sint ook belangrijk vindt? Plezier maken! Dus ook al is het soms een beetje moeilijk of spannend, vergeet niet te lachen en plezier te hebben met jullie zwemvriendjes. Dat maakt het leren zwemmen nog veel leuker.

Misschien, als je heel goed luistert tijdens het oefenen van je zwemslagen, kun je misschien het hoefgetrappel van mijn paard Slechtweervandaag horen. Wie weet zwemt hij zelfs stilletjes mee over de Schelde en leert hij graag enkele zwembewegingen van jullie zwemkampioenen.

Wees trots op wat je tot nu toe bereikt hebt en houd die zwemspieren in beweging en blijf oefenen! Ik weet zeker dat ik heel wat mooie zwemtechnieken zal zien volgend jaar wanneer ik op de Schelde langs het zwembad van Temse vaar.

Sinterklaas en Picolo Piet

